

*Lieve Sint en beste Piet,  
Dit meen je toch niet?!*

*Vlietland raakt zijn rust misschien wel kwijt.  
Aan Dutch Lake Residence dit verwijt.*

*Een park vol villa's is geen feest,  
want de natuur verdwijnt het meest.*

*Dus Sint, geef ons een mooi gebaar:  
Laat Vlietland blijven zoals het was dit jaar.*

Vlietland gaat ons zeer ter harte, beste houder van de wet  
De natuur heeft hier een mooi gebiedje neergezet  
Er komen steeds meer soorten bij, die zoeken hier asiel  
Want ergens anders zijn de lapjes bos en wei ook erg futiel  
Dus laat ze lekker blijven, ze hebben het hier goed  
We zijn er trots op, net als u, als u iets voor ze doet!

Lisette

Met verboden in elke hand,  
Rijdt Sint weer door ons land.

Projecten duwen aan elke kant,  
Maar de natuur maakt krachtig stand.

In Vlietland ruist het stille riet,  
De marter roept: "Residence hoort hier niet!"

Egels trippelen, trots en klein,  
Zij mogen hier de baas nog zijn.

Projecten worden niet langer geducht  
De slootjes stromen weer opgelucht

"de vrienden van" for president;  
Groene natuur is dé trend!

D.L.K. hou op, ga weg!  
Jullie hebben verloren, zoals ik zeg

Slik in die trots, ga elders bouwen  
Sint kan jullie niet meer vertrouwen

Van Piet voor de heren met te groot ego  
Een bouwpakket in de vorm van lego

Vlietland dat voor villa's zwicht?  
We strijden door, da's onze plicht!

Adinda

Beste Sint,

U gelooft het waarschijnlijk niet  
Maar ze willen toch gaan bouwen aan De Vliet  
De vergunning? Nog niet rond  
Toch gaan de spade's in de grond

U weet waarschijnlijk niet wat u leest  
De overheid die de wet overtreedt?  
Dat mag een burger toch ook helemaal niet?  
Gelden er andere regels voor het bestuur bij de Vliet?

Nee sorry Sint, dat is niet zo  
Het is dus eigenlijk crimineel, excusez le mot  
En, ik hoor u denken, maar de woningnood dan?  
Helaas het zijn vakantievilla's, dus niks voor de gewone man

Dus: overheid overtreedt de wet, voor het belang van gefortuneerden..?  
Beschaamt het vertrouwen en is ook nog de natuur aan het molesteren..?

Ja sorry Sint, mooier kan ik het niet maken  
Sterker nog: het schaamrood staat op me op de kaken  
Dat mensen die mij vertegenwoordigen, niks voelen wringen  
Ik zou bijna zelf de Vliet in springen

Sara

Lieve Sint Nicolaas,

Wat een waas zit er voor de projectontwikkelaars ogen.

Dit had van quitte af aan toch al niet gemogen.

De omwonenden in Voorschoten zijn hier nooit in gekend,  
noch hebben zij ooit voor gestemd.

De Vlietlanden wordt steeds kleiner en ondervindt continu hinder  
van tunnels, de A4 en nu aftandse prefab villa's daarginder.

Ik maak al 40 jaar veelvuldig gebruik van dit pareltje: een terrasje, fietsen  
en hardlopen.

Nu dacht een of andere onverlaat dit even aan een particuliertje te  
verkopen.

Oh oh, wat een giga misser.

Ik hoop in de grond van mijn hart dat dit afloopt met een sisser.

Dank u Sinterklaasje

Roy

Lieve Sint, ik vraag u dit jaar,  
Breng Vlietland vrede, echt waar.

Tussen water, riet en bosrand,  
ligt een parel: ons mooie Vlietland.  
Daar wandel je in stilte rond,  
waar elke boom en vogel reden heeft om te staan op die grond.

Maar nu dreigt bouwen zonder vertrouwen,  
villa's waar straks heipalen trillen en kraanwagens sjouwen.  
De boomarter, de havik—zij weten het al,  
dat dit geen cadeau is maar een misklap van formaat, helemaal.

Dus Sint, met uw staf en uw zachte gebaar,  
bescherm de natuur, houd dit landschap bewaard.  
Laat Dutch Lake Residence kiezen voor verstand,  
en Vlietland vrij blijven... een echt Sinterklaasland.

Sint, geef ons dit jaar één groot plezier:  
Bewaar Vlietlands rust—nu en hier.

Dank u.

Joyce

Lieve Sint, u bent een wijs man,  
hoe kan 't dat men zo hard vasthouden kan?  
In Vlietland, waar groen behoort te zijn,  
wil men nu bouwen, groot én klein.

Waar vogels nog fluiten en bomen zachtjes wuiven,  
loopt straks recreatie, mensen die enkel voorbij komen schuiven.  
Natuur is kostbaar, een schat voor dier én mens,  
maar DLR zegt: 'kom betalen, iedere cent.'

Gemeente, luister toch naar wat echt telt:  
hoe mooi is het leven, en niet het geld.  
Stop dit plan, staar je op euro's niet blind,  
want natuur is geen luxe, maar wat ons echt verbindt.

Iris

Plan

Vraag aan een boom wat een bestemming is  
Of aan een plant, zoogdier, vogel of vis  
Dan hoor je vooral heel veel geruis:  
Water, wind, in het gras een muis

Een wethouder denkt echter: een bestemmingsplan!  
Waarvan daarna nooit meer iets afwijken kan  
Het gaat om geld dat op de rekening staat  
Niet om wat planmatig kapot wordt gemaakt

Verander voor Vlietland daarom het streven  
Kies voor groen en wat daarin kan leven!

Kasper

Vakantievilla's Nee, geen steen steen steen...

In tijd v woningnood, van verdwijnende natuur is dat toch Extra zuur, denk eens aan het leven wat er is op die plek...dat nu vernietigen, is toch gek

Het leven daar is net zo goed voor plant en dier hun thuis...

Vakantiehuizen bouwen voor mensen ten koste van heel andere Wensen. Sint schrijft het op in zijn Grote aantekenboek en doet jullie een verzoek: stop, draai het terug, sluit elders de deal, alternatieven zat...kies voor wat waarde heeft, wat leeft, dan prijs en dank ik jullie in het Grote boek, een wijze raad nog: een stap terug doen kan ook vooruitgaan

Met warme groet, Sint en Piet

Sint is weer terug in ons mooie land.

Keek op van schrik, is er nou nog steeds geen rust in de vlietland

Dat is toch een prachtgebied voor iedereen

Moet dat zo nodig verdeeld, alleen voor mensen die niet weten waar met hun geld heen

Wat al af is hoeft toch niet kapot

Het kapitaal maakt de mensen zot

Als mensen maatschappelijk geluk laten zegevieren boven de poen

Ieder zijn taak, handen af, laat beter de sint het verdelen van het goede maar doen

Coen

Een Vliet

Is niet

Alleen het water

Maar een landschap

Voor later.

Jet

Beste Pieten en Sint,

De wereld staat in brand  
Ellende hier, onrust daar  
De natuur is altijd de sigaar!  
Tot zelfs in ons prachtige Vlietland

Wat is hier aan de hand  
Bij dit bos, meer en strand?  
Bebouwing en meer verkeer  
Doet de omgeving zeer.

Economisch gewin staat voorop  
Kan de natuur hier tegenop?  
Veel protest kan wel eens helpen  
Wie helpt deze wond te stelpen?

Sint, wend uw invloed aan  
En breng de bouw tot staan  
Beginnen zonder het te vergunnen  
Moet toch zeker niet kunnen.

Het zou u sieren  
Dit gebied niet te laten verstieren  
Doe het voor de kinderen uit LV  
Het mooiste kado in spé!

Uw natuurvriend uit Voorburg

Ik hoorde via een snelle Piet  
Van bouwplannen in een prachtig recreatiegebied.  
Maar hoe kan dat nou, riep ik verbaasd,  
Dat stuk natuur is toch kostbaar  
Daar spelen kinderen, wandelen mensen in rust  
Een plek waar je adem kunt  
halen  
Zonder stadse drukte en onlust.  
Piet zei: er komt protest  
Want die bouwplannen voelen voor velen niet best  
De vogels, de bloemen het water, het groen  
Als daar gebouwd wordt wat kun je daar nog doen?  
Bewaar dit gebied, met bouwen is het gedaan  
Niet ieder plekje hoeft voor stenen te staan  
Natuur schenkt leven, de bron van bestaan  
Waaruit we komen en weer gaan.

Beste groet

Sint Nicolaas

Sint zit te zuchten, zijn mijter valt zelfs af,  
wat Dutch Lake Residence wil, dat vindt hij te straf.  
Ze willen de bomen, het water, het groen,  
illegaal bebouwen en dat mag je niet doen.  
Met bulldozers al aan en zijn plannen paraat,  
beraamt deze ontwikkelaar een zeer slechte daad.

Dus Sint is woest, zijn staf trilt in zijn hand.  
Hij wil dat dit stopt in ons mooie land.  
Wie zo brutaal de regels verkracht,  
Moet in de zak, en naar Spanje gebracht.  
Dus projectontwikkelaars, luister goed naar Sint:  
Laat de Vlietlanden zoals je haar vindt.  
Anders krijg je geen lekkernij,  
maar een lege schoen en de roe erbij!

Sint en Piet

Er zijn wensen  
die niet  
in schoenen passen

Over groen  
dat graag  
ademt in rust

En waterkanten  
die vragen  
om stilte

Want als  
seizoen na seizoen  
kleurrijk mag bewegen

Voel je  
hoe je uitademt  
in de ruimte

Marianne van Velzen  
(Stadsdichter van Leiden 2018-2021)

*Lieve Sint en beste Piet,  
Dit meen je toch niet?!*

*Vlietland raakt zijn rust misschien wel kwijt.  
Aan Dutch Lake Residence dit verwijt.*

*Een park vol villa's is geen feest,  
want de natuur verdwijnt het meest.*

*Dus Sint, geef ons een mooi gebaar:  
Laat Vlietland blijven zoals het was dit jaar.*

Groetjes

Van de Sint

Sint is haar hele leven al een poldermens,  
En koestert daarom slechts één grote wens:  
Rust in de landen van Vliet,  
Dan blijft het genieten voor Sint en Piet.

Groeten van Sint, alias Resi

Beste Sint,

Bij Voorschoten ligt een mooi recreatiegebied

Je hoort er spechten, kraaien en er verblijven zelfs boommarters, je weet niet wat je ziet!

In de zomer zoemen in dit ecosysteem bijen en broedvogels fluiten

Maar hoe lang zijn deze dieren én wij hier nog vrij buiten?

Mooie bouwgrond dacht een grote investeerder

Prachtige manier hoe ik mijn geld vermeerder

Zij willen daar voor de happy few vakantiehuizen bouwen

En ondertussen daarbij onze spaarzame natuur wegdouwen

Straks worden dieren en planten in Vlietland gedood

Beter in de stad bouwen voor de ernstige woningnood

Sinterklaas, doet U iets tegen stoute DLR?

Want anno 2025 gaat dit echt te ver!!

Ruud

Sint vraagt zich af  
Zijn ze bij DLR nou maf?  
Zonder vergunningen te graven  
Ze zijn dus niet de braven  
Die 102 huisjes mogen er niet komen  
Want wij van Vlietland gaan voor bomen  
En blijven dus gewoon bezwaren maken  
We zullen niet afhaken  
Net zolang totdat dit van tafel is  
En dat wordt geen kattenpis  
Dag DLR gegroet  
Sint en Piet vinden jullie niet zoet  
Dus geen cadeaus  
Want wij zijn boos

De Sint werkt hard in deze tijden  
Om mensen met pakjes te verblijden  
Voor hem geen vakantie deze weken  
Hij zal de handen uit de mouwen moeten steken  
Is het harde werk gedaan  
Kan hij met vakantie gaan  
Rustige tijden tegemoet  
Dat doet de Goedheiligman goed  
Hij houdt van mooie dingen  
Maar staat helemaal niet te springen  
Om een vakantievilla in de natuur  
Daarvoor is de prijs te duur  
Want het kappen van groen  
Kan je in deze tijd echt niet meer doen  
Iedereen gaat erop achteruit  
Terwijl slechts enkelen ervandoor gaan met de buit  
Tijden veranderen en wat ooit nog kon  
Is nu achterhaald en niet langer bon-ton  
Laat Vlietlanden maar lekker met rust  
Dan is dit polderbrandje weer snel gesust

Laura

Aan de gemeente Leidschendam-Voorburg,

Zeg, riep Sint dit kan echt niet hoor,  
Die Dutch-Lake-Residence gaat gewoon maar door,  
Ze hebben maling aan alle regels en protesten,  
En willen duidelijk de gemeente testen.  
Die laat zich lekker in de luren leggen,  
Wat hun inwoners ook willen en zeggen.  
Helaas kan de Sint hier niets aan doen.  
Het draait alleen maar om de poen.  
Het grote geld is altijd wat het wint,  
Dat is wat de Sint helemaal niet zint!  
Dus geef de burgers het vertrouwen in de politiek weer terug  
En STOP Dutch-Lake-Residence en doe het vlug  
Dit is een noodkreet van Sinterklaas,  
Kom gemeente wordt weer zelf de baas.  
Neem het recht weer in eigen hand  
En bescherm "het Vlietland".  
Dank kom in actie het is echt de hoogste tijd!  
Dit wilde de Sint echt even kwijt!

Groeten van de goede Sint.

Knabel, knabel muisje, knabbel asjeblijft aan de plannen van de huisjes, de schande is groot, de projectontwikkelaars duwen de natuur in de goot. Span je in in julli bovenkamer voor bouwen van woningen voor de jeugd en ouderen dat is iets wat deugt. Doe dat niet in bestaand groen maar op een lokatie met nieuwe aanplant en veel groen voor een toekomstig bos. Huizen voor recreatie is dood materiaal, besef dat bomen leven net zoals wij leven, en ze ademen net als wij mensen, als beloning produceren zij zuurstof. Huizen leveren geen zuurstof op alleen maar afval.

Gebruik de helicopter vieu van af grote hoogte je schrikt je rot, waar zijn we mee bezig hoe dom kan het zijn, de aarde met alles erop en er aan is het enigste huis waar we kunnen bestaan. Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid voor ons aller welzijn en met dit refrein hoop ik dat in de bovenkamers van projectontwikkelaars en bestuurdes het bouwen van recreatie parken in de natuur verboden moet zijn.

Fer

Lieve Sint, 1 miniwens:  
Geen Dutch, geen Lake, geen Residence  
Verlos ons, nu in en latere jaren  
van nare projectontwikkelaars  
Doe op dit punt geen water bij de wijn  
Laat Vlietland lekker Vlietland zijn  
Kapitalistische varkens genoeg elders op aard'  
Ik hoop dat u dit hoekje spaart

Patricia

Lieve Sint en beste Piet,

Wat een zorgen daar tussen het riet

Van Vlietland wel te verstaan

Want daar wil Dutch Lake Residence een vakantiepark bouwen gaan

Weer een aanslag op de natuur wat je niet snapt

Er moesten voor een gasleiding en de Rijnlandroute al duizenden bomen worden gekapt.

Dus Sint, op mijn verlanglijstje van dit jaar

Staat maar één wens, echt waar

Laat Dutch Lake Residence, Vlietland niet verkloten

Dan kunnen we met een gerust hart aan de pepernoten

Sinterklaas zat te denken,  
wat hij Vlietland dit jaar zou schenken.  
Een plek zo groen, zo open, zo fijn,  
dat moet voor altijd zo blijven, groot en klein.

Maar plots klonk daar het nieuws van DLR,  
"Wij bouwen vast wat huisjes, het kan zó, zonder vergunning, meneer."  
De Sint fronste zijn wenkbrauwen diep,  
"Zonder antwoorden van de wethouder? Dat klinkt niet bepaald fair of slim  
of lief."

Ook hoorde hij van graafwerk, zomaar begonnen,  
zonder vergunning, alsof regels niet meer bestonden.  
De Vrienden riepen: "Ho, dit mag niet zomaar!"  
En Sint dacht: "Die inzet verdient een gouden schaar."

Daarom zegt de Sint met zachte maar dringende stem:  
"Laat Vlietland groen blijven, voor mens, dier en iedereen om hen."  
Geen vakantievilla's in dit prachtig natuurgebied,  
maar ruimte voor stilte, water, bomen, en meer dan dat alleen: een  
beschermd gebied.

Dus Sint vraagt vriendelijk, met staf in de hand:  
"Projectontwikkelaar en Wethouder, wees verstandig en houd het land in  
stand.  
Bescherm dit bijzondere stukje Nederland,  
want een groen en open Vlietland... dát is het mooiste cadeau voor ieder  
kind en iedere Sinterklaasfan."

Martin

Doe het alsjeblieft niet  
Dat bouwen in het riet  
Langs de Vliet  
Waar je vogels ziet  
Met hun prachtige lied  
Of van de stilte geniet  
In dat fantastische gebied  
Vlietland, doe het niet teniet!  
Dat is de boodschap van Sint en Piet

Sint en Piet die 'houwen'  
van Vlietlanden waar je niet kunt bouwen  
Geen nieuwe huizen met bakstenen muur  
Maar rustplekken met natuur  
Er is hier al zo ontzettend veel verpest  
Laat het met rust, dat is het best  
Jaren lang heeft bos hier kunnen groeien  
Stop Dutch Lake Side de boel laten verknoeien  
Laat alle burgers hier lekker recreëren  
Dan kunnen zij stoppen met protesteren

Sint en Piet

Vlietland is geliefd bij mens en dier,  
het groen en de rust zorgen voor veel plezier  
Dit unieke plekje wil ik behouden,  
maar in de projectontwikkelaar heb ik geen vertrouwen

Die wil 102 vakantiehuisjes bouwen tussen de bomen.

Hoe is het toch in hemelsnaam zo ver gekomen.

Sinterklaas, doe iets.

Gemeente, provincie, doe iets.

Maak het verzet van de inwoners niet voor niets.

Bekijk het eens van de groene kant!

We hebben het stoppen van dit plan in eigen hand.

Overleg, zoek opties, ga voor groen.

DLR, wethouder, dat is het enige dat we nu moeten doen!

Dringende groet, een natuurliefhebber

Lieber Sint und schwarzer Peter,  
wir wollen hier nicht weiter.

Das Vlietland ist der letzte Raum,  
wo die Natur noch atmen kann.

Drum lass an's Wasser keine Bauten dran,  
sonst bleibt dort die Natur noch kaum.

Halt Deine Hand zum Schutze dort,  
und halte diese Bauten fort.

Christian

Beste leden van het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg

Wat komt de Sint in Vlietland tegen?

Ondergraving, allerwegen

Waar ieder vrij kon recreëren

bedachten nu wat lepe heren

dat er een vakantiepark moet komen.

Dus graag kappen, al die bomen

zodat men daar ook kan parkeren

en in "villa's" bivakkeren.

Die liggen pal aan de A-4

Maar DLR boeit dat geen zier.

Zij willen hoe dan ook hun zin

en zetten grove middelen in

of toverwoorden van beleid:

"ontwikkeling, werkgelegenheid"

Sint denkt: dit is toch dwaas

Makkers staakt uw wild geraas!

Wie natuur zo exploiteert

zit wat hem betreft verkeerd!

Haiku voor boomarter:

Pluimstaartsilhouet

Boomkruinen met lenig lijf

Geen lompe losers

Sint.

Lieve Sint,

Ik maak me zorgen, want de natuur krijgt het zwaar.

In Vlietland wandel ik graag, elk jaar.

Daarom vraag ik u, lieve Sint, met al mijn macht,

Bescherm die mooie plek, in de Vlietlandse pracht!

Laat geen vakantiewoningen komen, dat is wat ik vraag,

Bescherm de boomarter en de havik, elke dag.

Vlietland is voor natuur en rust, een plek om van te houden,

Geef ons dat cadeau, Sint, laat het voor ons behouden!

Ellen

Sinterklaas kreeg een briefje in zijn handen,  
met plannen voor villa's in de Vlietlanden.  
Maar dit gebied, zo groen en klaar,  
is voor natuur én recreatie daar.

Dus zegt de Sint met zachte toon:  
"Behoud het groen, laat het gewoon.  
Luister naar de mensen om je heen,  
vakantievilla's? Liever geen."

DLR,

Zijn jullie nou helemaal gek?  
Luxe villa's op deze groene plek?  
Die mooie natuur opofferen voor een paar rijken  
De gewone man heeft het nakijken!  
De stikstofnorm kan jullie niet boeien  
Zolang jullie winst maar kan groeien  
Jullie vertegenwoordigen het grote graaien  
Die de niet-rijken het gras voor de voeten weg maaien  
In plaats van veel geld te genereren  
Zouden jullie starters woningen moeten creëren!  
Niet in Vlietland, LAAT DAT MET RUST!  
Want openbare groene ruimte in de Randstad is een must!

Dorry

Lieve Sint en Beste Piet,

Help ons alstublieft tegen DRL

En wel snel snel snel

Want dit bedrijf is stout

Omdat het zomaar huisjes bouwt

Terwijl dat helemaal niet mag

Want we deden ons beklag

De Vlietlanden is een mooi gebied

En zoveel daarvan hebben we niet

Veel planten en dieren leven daar

Die lopen nu dus groot gevaar

Iedereen kan er nu nog naar toe

Maar straks is dat in een deel taboe

Help ons dat DRL geen vergunning krijgt

En de gemeente die eisen blijft

Dan blijven de Vlietlanden Open en Groen

En krijg je van ons een zoen

Harrie en Susanne

In de aller vroegste ochtend, trekken de vogels langzaam op bij de vlietlanden.

Door de mooie vlakte zie je zon al van mijlen ver opkomen.

Alles is stil, rustig, je komt tot rust van de drukte uit de omgeving.

Als je even stil staat hoor je de vogels ritselen in de bosjes

Ze fluiten een deuntje, en hoe stiller je wordt van binnen hoe meer verschillende dieren er in beweging zijn.

De vlietlanden is een ongerept gebied voor ieder wat wils,

Of je naakt wil zonnen, hond lekker wil laten rennen, met je paard op stap.

Zeilen, roeien, het klim bos of het strandje.

Het gebied is er gewoon,

Het licht er te wachten in volledige volmaaktheid.

Je komt er tot rust.

In geen mijlen of verte is er nog zo'n stukje natuur te vinden waar

Er bijzonder genoeg geen afval te vinden is en alleen in de zomer prullenbakken. Staan

Gewoon omdat er respect is voor deze omgeving.

Iedereen kan er tot rust komen of juist tot activiteit er is genoeg ruimte,

Te spelen, te zwemmen, te surfen, te wandelen of wat dan ook.

Het is er, Nu nog wel.

Het tropisch regenwoud de longen van de aarde worden met een rap tempo weggevaagd.

In dit beschermde gebied wonen zoveel dieren, de mens is er te gast met of zonder dier.

Laat dit gebied er zijn en blijven in al zijn kracht,

Het wordt tijd dat Nee ook een antwoord is,

Gewoon nee, gewoon Nee tot hier en dat is het.

Het heeft een onmetelijke waarde voor het leven wat er leeft.

Levenslessen!!!!

Wat weg is komt niet meer terug,

Wat gekoesterd wordt kan bewaard worden voor de kinderen onze kinderen

en ook die van jou

eerder een stuk erbij dan een millimeter eraf.

Voor de natuur, Yvonne

Sint, roep paardje “OZoSnel”,  
spring erop en hup, in draf  
Schop meteen een flinke rel  
Sla erop, gebruik uw staf.

Knoop ze op met veterdrop  
of lijm ze vast, doe wat u wilt.  
Maar geef ze stevig op hun kop  
ook als een van hen soms heel hard gilt.

Wie? Nou die projecten heren  
die het gaat om zakken poen.  
Ze moeten eens een lesje leren;  
Doe schorpioenen in hun schoen.

De woelslang en diepwater-spitten  
bespaart u daarmee veel verdriet.  
Ze kunnen blijven waar ze zitten  
rustig wonen bij de vliet.

Ook al is Dutch Lake Residence in zijn actie nog zo snel.

De gramschap van Sinterklaas achterhaalt hem wel!

Bebouwing van dit fraaie natuurgebied de Vlietlanden

is en blijft natuurlijk een grote schande.

Geen vergunning maar toch bomen kappen:

in overtreding dus maar dat wil men daar niet snappen.

Stoppen dus met die recreatiedrang,

DLR beleeft binnenkort zijn zwanenzang.

Leve de marter, havik en wijze oehoe,

wie zoet is, krijgt lekkers; wie stout is de roe!

Sint geloofde zijn oren niet,

Ook dit jaar staan er illegale werkzaamheden in het verschiet.

Hij schudde zijn hoofd, dat deed hem toch wat,

Waarom zo haasten zonder vergunning, wat een gekmakend gedoe is dat.

Hij keek naar de bomen, het water, het riet,

En dacht: "Wat hier gebeurt, klopt toch van geen kant, Piet?"

De boommarter, havik, vleermuis en meer,

Zien hun leefplek verdwijnen, elke keer weer.

Dus schreef Sint een brief, met zijn mooiste hand:

"Laat toch eens het groen met rust, laat Vlietland in stand."

Want winst is vergankelijk, maar natuur is uniek,

En dat ziet zelfs een oude man op een stoomboot, behoorlijk strategiek.

Dus spreekt Sint nu de wethouder en ontwikkelaar aan:

"Gun Vlietland zijn rust, laat het groen gewoon staan."

Anna

Wij wensen iedereen mooie jaren in het groen  
Niet alleen de mensen met poen.

S.

Beste Vrienden,

Ik wil jullie vriendin blijven. Ben nu op vakantie en kom 4 december terug.  
Reken maar op mijn hulp als dat nodig is.

Jullie krijgen toch hulp van Sinterklaas.

Hij is toch de baas?

Deze vijanden maken het heel bont.

Laat Sinterklaas hen een trapgeven onder de kont!

Dan gaan die Vijanden hopelijk op de vlucht,  
en maken jullie een hele vrolijke zucht!

Rinny

## Maar wij dan?

Als de avond valt in het dan stille Vlietland  
Is er geen mens meer aan de waterkant  
Terwijl de watertjes met hun grote vleren  
rakelings over de spartelvijver scheren.

De bosuil laat zich horen maar niet zien,  
Zijn roep doet mij denken aan Halloween.  
Een marter sluipt naderbij  
Zijn neefje hermelijn doet een stap opzij

Ook de eekhoorn is op zijn qui vive  
Die marter is voor hem niet lief  
De egel struint onbevreesd door het struweel  
Een marter doet haar namelijk niet veel.

Ook de veldmuis is iets op het spoor  
Verderop kwaakt een kikkerkoor  
Zo is het in Vlietland natuur alom  
Kom daar in Leidschendam verder maar eens om

Dan wordt het ochtend, amper licht  
Slechts bij bouwlampen is er zicht  
Graafmachines staan te grommen

Natuur is nog slechts voor de dommen

Het kapitaal pakt zijn kans

En geen dier ontspringt de dans

Slechts zachtjes klinkt voor wie het wil horen

Open daarvoor allen dus uw oren

De stem van de natuur

In dit voor haar beslissend uur

‘Voor u een lonend plan,

Maar wij dieren dan?’

*Sander*

*P.S. watertjes zijn watervleermuizen en vleren zijn vleugels*

Beste Sint,

Wat hoor ik nou?

Doet DLR ontzettend flauw?

Steeds een kleine stap erbij?

Niemand die het merkt, wat jij?

Ik ben klaar met deze onzin!

Heb hier helemaal geen zin in!

Verschuil je niet achter oude plannen,

Dat is iets voor korte termijn of winstbeluste vrouwen en mannen!

Die ideeën gaan alleen wel bijna dood,

En dan worden hun (klein) kinderen groot...

En die willen ook graag gelukkig en gezond leven,

Wie wil ze dat nou toch niet geven?

Dus...

Laat de natuur in Vlietlanden met rust,

Wij zijn niet in slaap gesust!

Luister goed naar deze Piet:

**DOE DIT NIET!**

Maar: **DOE IETS NIEUWS!** zoals bij VOLT,

Er is al genoeg met die natuur gedold.

Laat de Vlietlanden een plek zijn voor iedereen

**Niet straks, maar NU METEEN!**

Lieve Sint en Pieten,

Volt LV doet in maart met de gemeenteraadsverkiezingen mee

Wij kandidaten in spe hebben een hartstikke goed idee:

Tegen het Vlietlandbouwdossier zeggen wij nee!

Een DLR die alleen bouwt en niet de natuur behoudt,

Dat laat ons niet koud. Het maakt ons zelfs een beetje stout

Dus zeggen wij heel boud: we willen dat het ophoudt.

Dus lieve Pieten en Sint, we horen graag wat u ervan vindt

Of het u ook opwindt dat een bouwpromotor er garen bij spint,

een wethouder heeft als vriend en al begint met het storten van grind

Volters willen juist dat Vlietland verbindt, dat je er kunt genieten als een kind

De bomen, het ruisende riet in de wind, waar je je ook bevindt,

aan het strand, in het water, het is een plek die eenieder bemint

Volt staat voor DOE IETS NIEUWS, dus haal met zijn allen voorpaginanieuws

Laat deze Vlietlandlocatie aan ons allen voor dagrecreatie

Laat Vlietland zoals het is, anders gaat het gewoon mis.

Komt allen van achter je bureau en van achter je laptop

Gun jezelf dit Sinterklaascadeau en roep hardop: 'bouwstop'.

Karline

Lieve Sint & Piet,

Wat hoor ik nou?

Natuur vervangen door een nieuw gebouw?

Zelfs op 5 december staat DLR niet stil,

Gekapte bomen en takken overal is wat niemand wil.

Toch was men al aan het werk,

Verwoesting van menig boom, niet alleen een berk.

Ook al zei DLR niet te gaan kappen,

Dat lijken zij nu al aan hun laars te lappen.

Zelfs op een feestdag als uw verjaardag hebben de dieren geen rust,

Graaiende kapers liggen altijd op de kust.

Lieve Sint, kunt u hier niet iets aan doen?

Want wij als inwoners houden erg van het mooie groen.

Laat ons en de dieren van een mooi Vlietland blijven genieten

Zonder vakantiehuisjes in de verschieten.

Houd dit idiote plan tegen,

Van uw inwoners heeft u in elk geval onze zege.

Sint reed langs Vlietland, wat een pracht.

Maar Dutch Lake wil bouwen midden in de nacht!

Stop die plannen diep in de zak, heel vlug.

Dan blijft Vlietland groen en krijgen wij onze natuur terug!

Piet strooit pepernoten in het rond.

Maar villa's in Vlietland? Dat is niet gezond!

Laat bomen groeien, geen beton in de grond.

Want pepernoten smaken beter bij een groene achtergrond.

Dirk

Hoor, de wind waait door de bomen 🎵

Zelfs in Vlietland waait de wind

Zou de goede Sint wel komen?

Nu hij 't plan zo lelijk vind? 🎵 Nu hij 't plan zo lelijk vind.

Vleermuis vliegt in don'kre nachten

Marters springen o, zo snel

Als Sint wist hoezeer zij wachten

Ja, gewis dan kwam hij wel. Ja, gewis dan kwam hij wel! 🎵

Stoute bouwers, krijgen knorren,

en een zakje, met wat zout.

Want je weet wel, dat Sint Nicolaas,

van die bouwers heel niet houdt.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas!

breng ons vanavond een bezoek

en gooi dan die bouwers

in d' één of d' andere hoek.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas!

breng ons vanavond een bezoek

en gooi dan die bouwers

in d' één of d' andere hoek!

Haiku voor de egel:

Zwarte, natte boom

Oogjesdichte Stekelbol

Dikke bladerhoop

Sint.

Beste Sint en Piet

Vakantiehuizen in ons natuurgebied

Dat kan echt niet

Het doet ons veel verdriet

Dat Dutch Lake Residences dit niet inziet

220 vakantiehuizen moeten hier komen

Dat kost vele, vele bomen

Volgens D.L.R. valt op deze plek op dit moment niet veel te beleven

Helaas geen oog voor natuur en het dierenleven.

Als omwonende kiezen we ervoor om het zo te houden

En het niet voor vakantiegangers vol te bouwen

Het beste cadeau van de Sint en de Pieten:

Dat we van een open en groen Vlietland kunnen blijven genieten.

Dank je wel

De Partij voor de Dieren LV

had een zeer goed idee!

Volt Leidschendam-Voorburg werkt graag mee

Natuur volbouwen, vreselijk idee!

DLR die gaat gewetensloos door

Trekt door het groen een duister spoor

Dus samen sterk daar gaan we voor

Daarom rijmen we een 'nee' in koor.

Een vakantiepark zou jammer zijn want

We hebben heel wat anders nodig in ons land.

Dus tijd voor een streep in het bouwzand

en toekomstgerichte keuzes met verstand!

De verlanglijst van Sinterklaas

Een verlanglijst van Voorschoten-naren

Die kent Sinterklaas al jaren

Zij vragen de Sint en zijn maten

Om nu eens te stoppen met het vele praten

Over voller bouwen, voller bouwen, voller bouwen

Laten we daar nu eens mee ophouwen

De Sint geeft aan de bewoners van Voorschoten het volgende cadeau

Een groen en open Vlietland en we houden dat zo!

Een verlanglijst van Leidschendamers

Die kent Sint al lang als een lijst met veel “jammers”

Jammer dat de omgeving wordt volgebouwd

En jammer dat niet om natuur wordt gerouwd

Tegels eruit om je eigen tuintje aan te harken

Maar jammer genoeg tegels erin voor recreatieparken

De Sint geeft aan de Leidschendamers het volgende cadeau

Een groen en open Vlietland en we houden dat zo!

D.L.R. rekt zich rijk met hun vakantiehuisplannen

Maar de eigen provinciebewoners moeten zich vermannen

Groene gebieden worden ingeperkt door regels en wetten

De provincie zou beter op moeten letten

Meer grote groene natuurgebieden rondom onze dorpen en steden

Dan worden we gelukkiger in het heden

De Sint geeft aan de provinciegenoten het volgende cadeau

Een groen en open Vlietland en we houden dat zo!

Denk nu met ons mee en wees een held

Denk niet aan poen, of winst, of geld

Denk met je hart en denk eens gauw

Niet grijs als beton maar aan ijsvogelblauw

Denk niet alleen aan jezelf maar ook aan je medemens

Dat is de grootste Sinterwens!

De Sint geeft aan alle denkers het volgende cadeau

Een groen en open Vlietland en we houden dat zo!

Menno

Lieve Sint,

Mijn hart staat in brand,  
vanwege ons bedreigde Vlietland!

Een groene plek waar het nog kan verkeren,  
dat jong en oud in de natuur kunnen recreëren.

Mensen met een dikke portemonnee of maar weinig geld:  
Vlietland is voor iedereen open gesteld.

Om te genieten van water en natuur,  
om dat te verliezen: DAT IS VRESELIJK ZUUR.

Dat kan ook niet meer in deze tijd,  
want inmiddels weten we: verlies van natuur geeft SPIJT.

Welzijn is belangrijker dan welvaart!  
Vandaar dat het zo belangrijk is dat Vlietland blijft gespaard.

Sint, ik kan hier echt nog lang over dichten,  
zonder onder de druk van DLR te zwichten.

Het gaat om NU maar het gaat ook om onze kinderen,  
dat wij de bouw van DLR willen verhinderen.

Al die bootjes klein en groot die daar varen,  
doet de inzet van mensen voor het behoud verklaren.

Het gaat om groen om ruimte en om rust.  
Het gaat letterlijk om leefbaarheid en dan is Vlietland een must.

Dit alles is de reden van ons aanhoudende protest.

Sint, u die niet neemt maar juist geeft, u snapt dat best.

Want Sint het gaat ons niet om gewin of geld,  
het is de kwetsbaarheid van bedreigde diersoorten die telt.

Zoveel mensen, Stichtingen, actiegroepen met 1 doel,  
strijden gezamenlijk met hetzelfde gevoel:

Kapot maken, bebouwen kan je maar 1 keer!  
Dan is Vlietland VERPEST daar komt het op neer!

Wat zullen de generaties na ons zeggen?  
Hoe valt dat uit te leggen?

DLR moet toch oog hebben voor maatschappelijke verantwoord  
ondernemen!!

DLR kan toch niet zomaar een deel van de toekomst claimen!!

Waarom wordt er niet overlegd: eerlijk, open en transparant?  
Waarom lezen we steeds de akeligste berichten in de krant?

Sint u bent een wijze en oude man,  
kunt u DLR en gemeente uit leggen dat dit echt niet kan!!

U draait al zoveel jaren mee in het leven,  
kunt u ze uitleggen dat het niet alleen om nemen gaat maar ook om geven!

Geven om medemenselijkheid.  
Geven om een goede oplossing in plaats van strijd!

Natuurlijk liggen er al stukken en papieren.  
Maar dat mag toch niet een reden zijn om een nalatenschap te verstieren!  
Wetenschap en onderzoek heeft de laatste jaren bewezen,

dat het vernietigen van biodiversiteit echt iets is om te vrezen!!

Sint u met uw ellenlange leven,  
weet toch dat we om een lange termijn visie moeten geven??!!

Jazeker de Provincie maakte met het verlenen van de pacht een fout.  
Dat was natuurlijk enorm dom en stout!

Maar van de fouten- weet u ook- moet je juist toch leren....  
En dan de moed hebben om naar het goede pad te keren!

Sint, wij grote en kleine mensen en ook alle dieren,  
hopen zo dat u ons met een oplossing kunt plezieren.

Een menselijk gebaar van DLR dat is toch hun plicht?!  
Of kunt u ze verblijden met een pakketje inzicht??

Ach Sint laat anders wat van de Pieten naar DLR toe varen,  
om DLR te bewegen als SURPRISE ons kostbare Vlietland te sparen!

Sint u ziet ik reken op uw uitzonderlijke kracht,  
want naar een uitweg wordt gesmacht!

Ik en duizenden mensen  
zullen dit voor 5 december wensen.

Wij hopen dan ook dat u ons kunt verblijden,  
voordat u weer naar Spanje zult schrijden.

Met hartelijke groene groeten van Caroline

Sinterklaas.

Sint beschermt de boomarter en de havik door

Zeker niet te bouwen in Vlietlanden, hoor!

Vlietlanden is voor natuur en rust,

Daarom is niet bouwen een must.

Dure vakantievilla's dragen niet bij aan het welzijn van de natuur.

Hou Vlietlanden alsjeblieft puur!

Namens Vlietlanden

Ellen

Lieve Sint,

Even een vraagje, heeft u in uw team ook een ParticipatiePiet, want de BurgerKrachtCentrale gelooft haar ogen niet.

Een botsing, aan de ene kant komt projectontwikkelaar DLR op stoom maar daar tegenover, roert zich de maatschappelijke onderstroom.

Transitie hoogleraar Jan Rotmans bedoelt met dit begrip de kracht waarmee de samenleving aan innovatie werkt en waar 't naar smacht.

Dat is een kentering van focus op winstbejag van een enkeling, naar duurzaamheid, welzijn en maatschappelijke verbinding.

In Vlietland komt deze onderstroom duidelijk in zicht, door AVN, Vrienden en een nieuw Burgerinitiatief daarvoor opgericht.

De onderstroom zegt tegen deze bouwplannen duidelijk 'Nee' maar wat doen DLR en het college van L-V daarmee?

Willen ze nog steeds deze vakantiehuizen bouwen?  
Daarmee schaden ze niet alleen natuur maar ook democratisch vertrouwen.

Lieve Sint en hopelijk ook uw ParticipatiePiet, helpt u ons alstublieft met het organiseren van een dialoog voor een uitkomst die iedereen gerieft.

De BurgerKrachtCentrale

Sint is boos en zeer ongerust  
Want wat kwam hem ter ore?  
Het groen in Vlietland gaat mogelijk verloren  
Door een bouwende kaper op de kust.

Als straks een villapark verschijnt  
Is het met rust en plant en dier gedaan.  
Ach Sint laat hier toch niet een plek ontstaan  
Waar steen floreert en groen verdwijnt...

Laat Vlietland in de randstad een groene oase blijven  
Waar ruimte voor dier, plant en mens blijft bewaard.  
Hier is geen plaats voor een projectontwikkelaar  
Die al wat groen is bij zijn stenen in wil lijven!

Lieve Sint,

Volt L-V kan het niet geloven, het is toch niet waar....

Wat zouden onze kleinkinderen zeggen over 30 jaar?

Hoe moet je uitleggen dat 20 jaar oude plannen zwaarder wegen,  
dan flora en fauna en je vrij in de natuur kunnen bewegen.

DOE IETS NIEUWS, voor DLR is er hier genoeg te bouwen  
daarvoor hoef je geen verouderde plannen er door te douwen.

Een beetje wethouder pakt dit voortvarend op en  
zorgt voor Vlietland met een onmiddellijke bouwstop.

We vragen dus aan Sint en Piet,  
help ons zorgen voor deze groene parel aan de Vliet.

Annet

Hiervan balen de Vlietlandse vissen  
Als projectontwikkelaars over de regels pissen

die lappen ze duidelijk aan hun laars  
Ze vegen met de normen af hun aars

Ze vertrappen de natuur met hun stampende laarzen  
tot intens verdriet van de stekelbaarzen

Ze hebben schijt aan mensen- en dierenrechten  
waarvoor dieren zelf niet kunnen vechten

De mensen willen groen ipv beton en steen  
in weekendvilla's zien onze burgers geen been

En waarvoor? Voor een paar centen  
want de projectontwikkelaars zijn krenten

Het is hier geen Italië aan de Vliet  
Daar tellen de regels weleens niet

Ga naar lekker door met het slopen van de natuur  
Je kleinkinderen zullen je dankbaar zijn, op den duur

Hun opa heeft de natuur gesloopt  
Is dat de nalatenschap waarop je had gehoopt?

Zakkenwassers zijn jullie, allemaal  
Verander de schaarse stilte maar in kabaal.

Wat jullie doen is in alle geloven  
Verboden en verachtelijk, want jullie roven.

Natuurpiet.

Tis best zeldzaam wat je ziet  
een Nederlands natuurgebied

met vogels, planten rust en stilte  
alles wat men ooit maar wilde

zo'n plek kan ook niet zo maar mooi zijn  
straks komt er een bedrijf tevoorschijn

waarop men heel goed kan vertrouwen:  
die gaat vakantiehuisjes bouwen

Bij alle zeeën, meren, bomen  
moeten altijd huisjes komen

want je kan niet van natuur genieten  
zonder het eerst vol te gieten

met beton en steen en glas  
Vervang dus alles wat daar was

en heb je daar dan op den duur  
in plaats van groen alleen maar muur

Beste Sint,

U heeft het vast vernomen.

Wat is ons afschuwelijkerwijs gaat overkomen.

Ons stukje vrije Vlietlandnatuur is in gevaar en van DLR komt geen enkel vriendelijk gebaar.

Ja, flink geld verdienen is in het spel.

Nou dan weet je het wel .

Ruim 200 vakantiehuisjes daar bouwen heeft totaal geen zin.

De natuur en vrije ruimte raakt erdoor flink in de min.

Wees toch verstandig, DLR en stop ermee.

Maak de natuur, mens en dier weer tevrede.

Neem een wijs en natuurvriendelijk besluit.

Trek alstublieft de stekker eruit.

Men zal u dankbaar en erkentelijk zijn

Een goede beslissing nemen, voelt toch ook wel fijn?

Sint reed door de polder, zijn mijter wat scheef,  
en hoorde het ruisen van riet dat nog leeft.  
Maar wat hem verbaasde, al bij de eerste voetstap,  
was dat er weer werd gegraven, zomaar, hup, zonder stap-voor-stap.

"Piet," zei hij zacht, "ik voel nattigheid.  
Er klopt hier iets niet in dit vredige wijd."  
Piet las de berichten, trok wit weg om zijn neus:  
"Ze bouwen alweer, Sint, zonder vergunning, heus."

De boommarker keek toe vanaf een tak hoog en dun,  
en de havik cirkelde alsof hij zei: "Waar is dit goed voor, dit is niet van hun?"  
Zelfs de vleermuizen fluisterden in de avondlucht:  
"Waarom steeds die haast en dat geruchtmakende gedruis en gedruft?"

Sint zuchtte diep: "Zo'n plek is zo zeldzaam, zo fijn,  
met water en wilgen en paden, klein.  
Waarom dan die villa's, dat beton en dat plan?  
Wie ziet niet wat de natuur doen kan?"

Dus rolde hij een brief op, met zorg in zijn hand:  
"Laat Vlietland met rust en luister naar het land.

Je verdoet hier je geld en tijd,  
Stop nu voor het grotere spijt.  
Robbin